

Alltid retar det någon – Kyrkböckerna som brann upp

av Edmond Bäck

I Bohuslänningen den 15.1 1898 kan man få läsa följande: "Tossene Prästgård eldhärjades kl. 7 på onsdagskvällen, både det nyuppförda man huset liksom den gamla manbyggnaden, som ännu beboddes af Kyrkoherde Barclay med familj..."

Bohuslänningen rapporterade den 19 februari: " att det hade varit ett möte på onsdagskvällen med kommunens ledande män samt ett antal inbjudna gäster, varvid man hade glömt ett levande ljus på bordet. I villervallen när elden upptäcktes, saknades en av prästerna och i tron att denne var kvar i huset, försvann chansen till att kunna rädda kyrkoarkivalierna.

Någon lyckades resa en steg och fick fatt i en del kyrkohandlingar som låg närmast fönstret varvid Bärfendals arkiv räddades till eftervärlden samt en del husförhörshandlingar, som legat framme i expeditionen, då branden började. Det visade

sig senare att den saknade prästmannen, utan att säga till, hade rusat iväg till närmaste gård för att hämta hjälp till att släcka branden. Kyrkoherden Barclay fick under sina energiska försök att släcka den uppkomna branden, brännsår i ansiktet. Det berättas att det tog eld i kyrkoherdens skägg dessutom!

Ett flertal inom kommunen ville ställa kyrkoherden till svars för vårdslöst handhavande med elden, men detta vann inget gehör när frågan ställdes på sin spets. Det var illa nog som det var, ansåg de flesta.

Vid Biskopsvisitationen i Tossene Pastorat den 15-16 juni 1895, som genomfördes av biskop Rodhe, fanns det vid embets berättelsen bifogat en förteckning på kyrkoarkivalierna i pastoratet, som synnerligen är en intressant upplysning. För en släktforskare är denna brand en tragedi, milt uttryckt!



Foto och text taget från Tossene Pastorats hemsida

Drygt hundra meter från nuvarande kyrk plats låg en medeltida kyrka. Nuvarande kyrka uppfördes 1859 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Kyrkan har en stomme av sten och består av långhus med ett femsidigt kor i öster och ett torn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. En genomgåenderenovering genomfördes 1903 då innertakets tunnvalv fick en kasettindelning. Vid renovering 1972-1974 lades nytt golv med linoleummatta in och bänkarna försågs med nya sitsar. Vid senaste renoveringen 2003-2004 lades ett trägolv in i kyrkan.

